

Meeleven



IGREJA EVANGÉLICA REFORMADA DE CARAMBÉ - COLÔNIA
OS PÉS NO CHÃO. OS OLHOS EM DEUS

Kerkblad Nr. 1650

06 en 13 / 01 / 2019

Nederlands

Gelukkig Nieuwjaar!

Een goede gewoonte, om elkaar een Gelukkig Nieuwjaar te wensen, bij het begin van het jaar. Er zijn meerdere manieren om je uit te spreken: Gezegend Nieuwjaar, Gelukkig Nieuwjaar, Gods zegen voor het nieuwe jaar, en meer. Maar als we spreken uit ons hart, bedoelen we hetzelfde, namelijk dit: dat God je het goede moge geven. We zijn namelijk niets zonder zijn goedheid en zegen!

Terwijl dit helemaal waar is, is het bijzonder dat er voor Nieuwjaarsdag geen lijn is naar een Bijbelse inzetting. Geen voorschrift. Er is wel een instelling van het nieuwe jaar, zie daarvoor Exodus 12:2. Maar dat is niet het feest, dat daar wordt ingesteld. Dat feest begint pas op de veertiende dag van die maand. En het is: Pascha, of: Pesach, en het duurt zeven dagen: tot de éénnentwintigste van die maand. Ook genoemd: het feest van de ongezuurde broden.

En Nieuwjaar dan?

In het Nieuwe Testament waarschuwt Paulus tegen allerlei regels of bijgeloof, in verband met feestdagen (Kolossenzen 2:16). Is hij dan tegen het vieren van Nieuwjaarsdag? Nee. Integendeel. Hij wil juist zeggen dat we alle ruimte en vrijheid hebben om die dag ook te vieren, en maak daarvoor niet allerlei wetten, en veroordeel elkaar niet om die vieringen.

Maar dat betekent wel, dat het goed is om onze feesten, ook de jaarwisseling, goed in te vullen. Met een dienst, of een huisdienst (samen bidden, luisteren, zingen) net zo goed als het eten en drinken, dat er ook bij hoort. Waar leegte is, krijgt zonde een kans, die hij graag wil gebruiken. Waar ontzag voor God de leegte invult, verschijnt de heerschappij van de Geest!

Pr. Raul Sietsma

Met het oog op de kerk

Allen van harte welkom op de eerste zondag van het nieuwe jaar. Gemeenteleden, gasten, luisteraars, voelt u zich allen thuis.

Vandaag zal onze manier van begroeten een beetje anders zijn: vóór het begin van de dienst is alles zoals altijd: een kerkenraadslid groet hen die naar binnen gaan. Na de dienst zal het iets anders gaan: de dominee gaat niet terug de kerkenraadskamer (consistorie) in, maar gaat naar buiten langs de hoofdingang, om daar de kerkgangers dag te zeggen.

Het is niet verplicht om met hem te praten, maar als u dat wilt, mag en kan dat. Het is een gelegenheid om elkaar van iets dichterbij te begroeten. We hopen dat dit ons allen goed zal doen.

Voorganger vandaag is pr. Raul. De preektekst is zowel deze zondag als de volgende week: de kerk in Corinthe. Vandaag over 1 Corintiërs 12, vanaf vers 12; volgende week over 2 Corintiërs 7, vanaf vers 8. De avonddienst gaat over Zondag 23 en 24 van de Heidelbergse Catechismus, vandaag in het Nederlands, volgende week in het Portugees.

Vanavond leidt pr. Francisco de Bijbelstudie in het Portugees in Elim. Volgende week, 13 januari, leidt br. Jacques de Best in de morgen (10.00 u.) de Nederlandse dienst in Lar Aurora.

In onze gebeden denken we aan en bidden we voor:

- De zieken, en zij die onder behandeling zijn: Marcos en Michael de Geus; Ângela Betenheuser, Thiago de Geus en Augusto Dechandt;
- De jongeren, adolescenten en kinderen, en het werk van pr. Francisco Higino, die in ons midden is komen wonen;

- Het werk van evangelisatie en zending, in Ponta Grossa en Carambeí en Paraná
- De zusterkerken
- De nieuwe regering van het land.

Vakantie Pr. Libório

Pr. Libório is met vakantie t/m 29 januari. We wensen hem en zijn gezin een fijne tijd toe!

Bijbellezingen

06/01 M Anderson Nahorne
 06/01 A Tobias Katsman
 13/01 M Henrique Harms
 13/01 A Roselin de Best
 20/01 M Ellen Dijkstra
 20/01 A Nelly Jacobi
 27/01 M Elizabeth Ramos
 27/01 A Bauke Dijkstra

Oppas

06/01 Rogéria, Minie, Vitória, Nicole
 13/01 Renata B., Noeli, Fabiane, Nadja
 20/01 Stefanie, Rosângela, Caroline K., Karine
 27/01 Franscielly, Paula, Nadinny, Mariane

Bloemen in de kerk

06/01 Laura Kastelijn
 13/01 Stefanie Dykstra
 20/01 Silvana Verschoor
 27/01 Franscielly Pedroso

Diensten van ouderlingen

06/01

1^{ste} (kerk) – Ary Harms
 2^{de} (Bijbelstudie) – Maurício Greidanus
 3^{de} (San Martin) – Willemina de Geus
 4^{de} (Ponta Grossa) – João Dykstra
 5^{de} (Ontvangst) – Richard Dijkstra

13/01

1^{ste} (kerk) – Lucimara Harms
 2^{de} (Bijbelstudie) – Ary Harms
 3^{de} (San Martin) – Maurício Greidanus
 4^{de} (Ponta Grossa) – Willemina de Geus
 5^{de} (Ontvangst) – João Dykstra

Kantoor van de kerk

Deze weken open van maandag t/m woensdag van 13.30 tot 16.30u.

Agenda

Zondag 06/01

10 u Port. Dienst – Pr. Raul Sietsma
 10 u Bijbelstudie San Martin – Pr. William da Cruz

10 u Dienst in Ponta Grossa
19.30 u Ned. Dienst – Pr. Raul Sietsma
19.30 u Port. Bijbelstudie – Pr. Francisco Higino
19.30 u Dienst in San Martin – Pr. William da Cruz
Collecte: Kerk

Maandag 07/01

19.30 u Vergadering kerkenraad

Donderdag 10/01

19 u Gebedsbijeenkomst

Zondag 13/01

10 u Port. Dienst – Pr. Raul Sietsma
10 u Ned. Dienst in Lar Aurora – Jacques de Best
10 u Dienst in Ponta Grossa
10 u Bijbelstudie San Martin – Pr. William da Cruz
19.30 u Port. Dienst – Pr. Raul Sietsma
19.30 u Dienst in San Martin – Pr. William da Cruz
Collecte: Kerk

Donderdag 17/01

19 u Gebedsbijeenkomst

Zondag 20/01

10 u Port. Dienst – Pr. Francisco Higino
19.30 u Ned. Dienst – Jacques de Best
19.30 u Port. Bijbelstudie – Pr. Raul Sietsma
Collecte: Diaconie

Pr. Libório Kissmann - ☎ - 3231.5699, 3231.1302,
Vivo 99136.7119 e Tim 99990.9909

Pr. Raul Sietsma - ☎ - 3231.4302 e 99112.5931

Kerk - ☎ - 3231.1256 - Koster - ☎ - 3231.5253

Site - www.ierb.org.br/carambei

E-mail – iercolonia@gmail.com