

Meeleven



IGREJA EVANGÉLICA REFORMADA DE CARAMBÉ - COLÔNIA
OS PÉS NO CHÃO. OS OLHOS EM DEUS

Kerkblad Nr. 1647

16 / 12 / 2018

Nederlands

Ziet, hoe dat men met Hem handelt,
hoe men Hem in doeken bindt,
die met zijne godheid wandelt
op de vleugels van de wind.
Ziet, hoe ligt Hij hier in lijden
zonder teken van verstand,
die de hemel moet verblijden,
die de kroon der wijsheid spant.
Ziet, hoe tere is de Here,
die 't al draagt in zijne hand.

Exclusief

“... en velen der kinderen Israëls zal hij bekeren tot de Here, hun God. En hij zal voor zijn aangezicht uitgaan....” Lucas 1,16-17a.

Al eeuwenlang was de Heer – Ik Ben – al met deze groep mensen opgetrokken. Het was begonnen met Abraham en Sara, één echtpaar, en daarna was hun familie langzaam maar zeker uitgegroeid tot een echt volk: de Israëlieten. Met een eigen land en een prachtige hoofdstad. Daar stond het heiligdom voor Ik Ben: een schitterende tempel zónder beeld. Ik Ben kan niet worden afgebeeld door een beeld of afbeelding.

In al die eeuwen had Hij laten zien en laten voelen wie Hij is. Hij bracht het zelf onder woorden aan Mozes, in Exodus 34:6,7. Samengevat: Hij is geduldig, vol liefde, meeleven en goedheid, zonder verwijt, en vergevingsgezind; maar ook: rechtvaardig. Wat een geweldige God! Want Hij liet het niet bij woorden, maar heeft dit al die eeuwen in zijn daden bewezen. Hij bevrijdde Israël, Hij schoot te hulp in de hoogste nood; gaf regen en voedsel op de juiste tijd. Hij strafte rechtvaardig, maar vergaf nog vaker. En gaf herstel aan zijn volk, bracht hen terug na ballingschap. Hij leidde hen als een echte Herder.

Wat was er gebeurd, dat dit volk bekering nodig had? Waarom was Johannes nodig, en zijn boeteprediking?

Het antwoord kan geen beschuldigende vinger richting de Israëlieten zijn. De reden ligt in onszelf, mensen. We zijn zondaren, en we hebben allemaal voortdurend de levendmakende werking van de Geest nodig, om met Christus te leven en te wandelen. Dat gaat niet automatisch, al ben je christen. Daarom was de komst van Johannes nodig. Hij riep: Kijk naar Wie na mij komt! Vandaag roepen de dienaren van Christus: Kijk naar Jezus, zie op Hem. Hij is Gods Zoon die in de wereld kwam. Alle redding komt alleen door Hem. Exclusief. Een goede derde Adventsweek! Pr. Raul Sietsma

Met het oog op de kerk

Allen van harte welkom in de diensten, deze zondag. Dat de gasten in ons midden zich thuis zullen voelen op deze derde Adventszondag. De aanwezigheid van een ieder is belangrijk, en reden tot blijdschap.

Vanmorgen genieten we van de deelname van Sonata. Voorganger is pr. Libório. De avonddienst wordt verzorgd door de Escola Dominical. Het Evangelie zal zingend en verhalend verkondigd

worden. We hopen en vertrouwen dat de betekenis van Advent deze zondag blij tot ons door zal dringen.

In onze gebeden denken we aan en bidden we voor:

- Zij die onder behandeling zijn: Thiago de Geus, die in de afgelopen week in Curitiba werd opgenomen voor nader onderzoek. We hopen dat het resultaat heeft. We bidden voor Marcos en Michael de Geus; Ângela Betenheuser, en Augusto Dechandt. Voor Paulo Los, die – opnieuw! – aan zijn arm werd geopereerd.
- dat deze periode van Advent en Kerst tot zegen mag zijn voor onze familieverbanden, als we samenkomen en elkaar bezoeken, om te vieren en te danken;
- de afsluiting van veel activiteiten en groepen. Moge God ons zijn zegen geven;
- de aanstaande inauguratie van de president voor het land;
- de kerk in de wereld;
- de situatie van de machtigen en de volkeren op aarde; dat het leefbaar mag zijn op aarde, tot de komst van Christus.

Huwelijk

Op 22/12 zal het burgerlijk huwelijk plaatsvinden van Miriam Nicole de Geus en Diego Roberto Przendziuk. We wensen het jonge paar Gods zegen en veel geluk toe!

Agenda van de feestelijke diensten

- 16/12 10u Dienst met deelname van Sonata.
- 16/12 19.30u Kinderkerstfeest.
- 23/12 19.30u Kerstzangdienst.
- 25/12 10u Kerstdienst
- 31/12 19.30u Oudejaarsdienst
- 01/01 10u Nieuwjaarsdienst

Bijbellezingen

- 16/12 M Elizabeth Ramos
- 23/12 M Minnie Boer
- 25/12 M Bauke Dijkstra
- 30/12 M Murilo Stanke
- 30/12 A Joemar Schelesky
- 31/12 A Marianne Dijkstra

Oppas

- 16/12 Laura, Suzanne, Miriam, Renata S.
- 23/12 Lorayne, Scheila, Rafaela, Mariana
- 25/12 Sara, Carina, Eliza, Janine, Sabine
- 30/12 Silvana, Diona, Heloísa, Tafny

Bloemen in de kerk

- 16/12 Coby Bosch
- 23/12 Elizabeth Goolkate
- 25/12 Gerdiena Dykstra
- 30/12 Aninha van der Vinne

Diensten van ouderlingen

- 1^{ste} (kerk) – João Dykstra
- 2^{de} (Bijbelstudie) – Richard Dijkstra

3^{de} (San Martin) – Bauke Dijkstra
4^{de} (Ponta Grossa) – Wilant van den Boogaard
5^{de} (Ontvangst) – Roberto Verschoor

Kantoor van de kerk

Deze week open van maandag t/m woensdag van 13.30 tot 16.30u. Donderdag en vrijdag gesloten.

Agenda

Zondag 16/12

10 u Port. Dienst – Pr. Libório Kissmann
10 u Zondagsschool
10 u Dienst in Ponta Grossa – Pr. Francisco Higino
10 u Bijbelstudie in San Martin – Pr. William da Cruz
19.30 u Kinderkerstfeest – pr. Raul Sietsma
19.30 u Dienst in San Martin – Pr. William da Cruz
Collecte: Kerk

Woensdag 19/12

20 u Koor Excelsior

Zondag 23/12

10 u Port. Dienst – Pr. Raul Sietsma
19.30 u Kerstzangdienst – Pr. Libório Kissmann
Collecte - Kerk

Pr. Libório Kissmann - ☎ - 3231.5699, 3231.1302,
Vivo 99136.7119 e Tim 99990.9909
Pr. Raul Sietsma - ☎ - 3231.4302
Kerk - ☎ - 3231.1256 - Koster - ☎ - 3231.5253
Site - www.ierb.org.br/carambeí
E-mail – iercolonia@gmail.com