



De vrede van Christus

“Vrede laat Ik u, mijn vrede geef Ik u; niet gelijk de wereld dien geeft, geef Ik hem u. Uw hart worde niet ontroerd of versaagd”. (Joh 14:27)

Het wereldwijde, nationale en lokale scenario roept onzekerheid op over de veiligheid die we kunnen hebben. Veiligheid niet alleen voor ons, maar ook voor de mensen van wie we houden. Veiligheid in relaties, in ondertekende contracten. Veiligheid voor het lichaam, veiligheid voor de ziel.

Welnu, deze kwestie van gebrek aan veiligheid is niet alleen van vandaag; het kan groter of kleiner zijn, afhankelijk van de plaats en tijd. Maar er is niet altijd en overall veiligheid. Bij de overgang van de negentiende naar de twintigste eeuw, verwachtte Europa tijden van vrede en welvaart, voortkomend uit de technologische en culturele vooruitgang van zijn samenlevingen. Wat echter gezien werd, was de onbeschrijflijke barbaarsheid gemanifesteerd in twee van de grootste oorlogszuchtige conflicten in de geschiedenis van de mensheid. Maar niet alleen daar en toen; hier en nu, de landelijke omgeving van prachtige bomen en de goed onderhouden tuinen getuigen ook van ongelukken, branden midden op straat en gewerschoten op klaarlichte dag terwijl onze kinderen naar school gaan.

Als christenen wordt ons geleerd dat de wereldvrede onstabiel en onzeker is omdat ze afhangt van de afwezigheid van een conflict of, in het beste geval, van het gecontroleerde bestaan van een conflict. Kunnen we in onze tijd genieten van een minimum aan veiligheid? Iedereen die kleine kinderen heeft, vraagt zich af in welke wereld deze lievelingen zich zullen ontwikkelen! Er zijn geen gemakkelijke antwoorden!

In een dergelijke context kunnen we, als verantwoordelijke en godvrezende mensen, ten minste twee dingen doen aan de vrede.

De eerste houding is om de ware vrede te aanvaarden die door de Heer Jezus is gegeven. Vrede die niet gegijzeld wordt door omstandigheden; veroordeeld tot het tegengestelde, verdriet en angst. De vrede van Christus ontwikkelt zich echter boven de omstandigheden, zodat we niet blijven vastzitten in de context waarin we leven. Is dit mogelijk? Kunnen we gemoedsrust en sereniteit hebben, zelfs als de gebeurtenissen moeilijk zijn? Ja, dat kunnen we, als we het accepteren, en ervan genieten met Hem, volgens de aanwijzingen van de psalmist: *“Wees stil en weet dat in God ben”* (Psalm 46:11^a). Het is de zelfovergave van de ziel die erkent dat het geen minuut kan toevoegen aan de loop van zijn leven, maar dat het eeuwig leven krijgt van God. Het is de overgave van iemand die weet dat hij de betekenis van zijn leven niet kan toevertrouwen aan niets of iemand, alleen aan Degene die ons heeft liefgehad, ons tot het einde heeft liefgehad (Joh 13:1^b).

De tweede houding die we moeten hebben, zonder de eerste houding teniet te doen of te vervangen, is om de vrede in deze wereld zo veel mogelijk te bevorderen. Advies gegeven aan de ballingen in Babel: *“Zoekt de vrede voor de stad waarheen Ik u in ballingschap heb doen wegvoeren, en bidt voor haar tot de HERE, want in haar vrede zal uw vrede gelegen zijn”.* (Jer 29:7). In het verkeer, in de klas, in de buurt, in de kerk, in vergaderingen, in familiebijeenkomsten, enz.

Herinnerend aan de actualiteit van deze woorden: *“Houdt zo mogelijk, voor zover het van u afhangt, vrede met alle mensen”* (Rom 12:18). Bittere woorden, felle blikken, moordende snelheden bevorderen de vrede niet, maar angst, oproer en pijn.

Dan brengt de vrede van Christus in ons de veiligheid die we anders niet kunnen verkrijgen, en bereidt ons voor om instrumenten van vrede te zijn in de maatschappij waarin we leven. Dan kunnen we met veel plezier zingen: “*Wat een veiligheid heb ik in Jezus! Want in Hem geniet ik van vrede, leven en licht ...*”.

Pastor William

Met het oog op de kerk

We groeten alle kerkgangers deze zondag. We hopen dat deze momenten van verbondenheid onze gemeenschap met anderen vergroten, en samen prijzen we God met dankbaarheid en vreugde. Bezoekers zijn van harte welkom!

Voorganger in de morgendienst is pr. Raul Sietsma. De tekst voor de preek is Handelingen 8.4, met als thema: God heeft de leiding, Hij gebruikt mensen.

De avonddienst is in het Portugees en voorganger is pr. Libório Kissmann. De tekst voor de preek is Psalm 103.1-4 en 8-12, met het thema: “De helper en de drager.”

In onze gebeden in de kerk en thuis denken we aan:

- Zr. Nícia Los, herstellend van een val waarbij ze twee ribben brak.
- De bejaarden, zieken en onder behandeling.
- De economische en politieke crisis in ons land.

Geboorte

Op 21 mei is FELIPE VAN DER VINNE geboren, zoon van Ana en Robert van der Vinne, met 3.525g en 51cm. We feliciteren en wensen Gods zegen toe aan de ouders en broers.

Catechisatielessen

Aangezien enkele leerlingen van de 7^{de}, 8^{ste} en 9^{de} klas 's middags naar school gaan en zodoende niet mee kunnen doen aan de catechisatielessen in de kerk, zal de Kerkenraad deze lessen ook 's morgens beschikbaar stellen. In principe komen we samen op woensdag om 9u. We vragen jullie hulp om dit door te geven aan de gezinnen.

Agenda Kerkenraad

Op vrijdag, 01/06, zal de agenda opgesteld worden voor de kerkenraadsvergaderingen in juni. Als u iets ter bespreking hebt, geef het dan a.u.b. door aan Pr. Libório of Pr. Raul, of aan de kerkenraadsleden Reinder Jacobi, Leo Aardoom of Wilant van den Boogaard.

Kerkendag

Dit jaar zal de kerkendag gehouden worden op zaterdag 9 juni in de IER Nova Holanda. Het thema is “Ik en mijn huis, wij zullen den HERE dienen”.

Esco-lar

De Esco-lar heeft bitterballen te koop a 30 stuks voor R\$ 60,00. En ook taarten a R\$ 80,00 elk.

Vragen:

- **De Esco-lar** vraagt om gedragen kleding en andere spullen om op hun wekelijkse bazaar te verkopen.
- **Oma's in Actie** is een groep vrouwen die kleren en babydekentjes maken voor instellingen. Zij vragen aan wie resten wol heeft om te geven om die bij Harmssports te laten.

Verjaardagen in juni

04-06-1939 Anneke de Geus
06-06-1932 Alida Los
06-06-1936 Henny Dijkstra

13-06-1953 Henrique Jonker
15-06-1930 Henk Sijpkes
17-06-1943 Jessie de Boer
18-06-1927 Fennie Fokkens
18-06-1943 Pieter Biersteker
23-06-1940 Geraldo Stanke
23-06-1951 Antje Jacobi
Hartelijk Gefeliciteerd!

Bijbellezingen

27/05 M Murilo Stanke
03/06 M Ellen Dijkstra
03/06 A Tobias Katsman
10/06 M Roselin de Best
10/06 A Paula Zijlstra
17/06 M Marianne Dijkstra
17/06 A Netty van Westering
24/06 M Joemar Schelesky

Oppas

27/05 Caroline V., Silvana, Heloisa, Marianne
03/06 Carina, Elizabeth, Noeli, Renata S.
10/06 Beatriz, Franscielly, Miriam, Tafny
17/06 Laura, Paula, Sabrine, Wendy
24/06 Nathalia, Rosângela, Julia, Nadja

Bloemen in de kerk

27/05 Arina Aardoom
03/06 Douwtje Machado
10/06 Waynanda Los
17/06 Hinke van der Vinne
24/06 Carla Sleutjes

Diensten van ouderlingen

1^{ste} (kerk) – Maurício Greidanus
2^{de} (Bijbelstudie) – Willemiena de Geus
3^{de} (San Martin) – João Dykstra
4^{de} (Ponta Grossa) – Edimeia Buist
5^{de} (Ontvangst) – Wilant van den Boogaard

Kantoor van de kerk

Deze week open van maandag t/m woensdag van 13.30u tot 16.30u. Donderdag en vrijdag gesloten.

Agenda

Zondag 27/05
10 u Port. Dienst – Pr. Raul Sietsma
10 u Zondagsschool
10 u Dienst in Ponta Grossa –
10 u Bijbelstudie in San Martin – Pr. William
19.30 u Port. Dienst – Pr. Libório Kissmann

19.30 u Dienst in San Martin – Pr. William
Collecte: Kerk

Dinsdag 29/05

13.30 u Catechisaties
15 u Groep Girassol

Woensdag 30/05

20 u Koor Excelsior

Donderdag 31/05

15 u Jong van Hart
19 u Gebedsbijeenkomst

Vrijdag 01/06

08 u Agenda Kerkenraad

Zaterdag 02/06

19 u Catechisaties 15+ en 17+
20 u Belijdeniscatechisatie

Zondag 03/06

10 u Port. Dienst met viering Heilig Avondmaal – Pr. Libório Kissmann
10 u Ned. Dienst met viering Heilig Avondmaal in Lar Aurora – Pr. Raul
19.30 u Ned. Dienst met viering Heilig Avondmaal – Pr. Raul Sietsma
19.30 u Port. Bijbelstudie – Pr. Libório Kissmann
Collecte Avondmaal: Esco-lar
Collecte: Kerk

Pr. Libório Kissmann - ☎ - 3231.5699, 3231.1302,
Vivo 99136.7119 e Tim 99990.9909
Pr. Raul Sietsma - ☎ - 3231.4302
Kerk - ☎ - 3231.1256
Koster - ☎ - 3231.5253, 99982.2844
Site - www.ierb.org.br/carambei
E-mail – iercolonia@gmail.com