



Pinksteren: feest van de Oogst van Christus

Vandaag is het Pinksterfeest. Wat een bijzondere naam is dat: Pinksteren. Wat betekent het? Het antwoord lijkt niet heel interessant: vijftigste. Ja, het griekse woord voor vijftigste is: Pinksteren, en de vijftigste wil zeggen: de vijftigste dag na Pasen.

Pinksteren is oorspronkelijk, in het Oude Israël, een oogstfeest. De eerste oogst begon al met Pasen, en dan moesten er zeven weken worden geteld voor de oogsttijd. Het wekenfeest. (Lev. 23.15). Dat zijn 49 dagen. De vijftigste dag viel dan op de eerste dag van de nieuwe week: Pinksterzondag! Die dag koos Christus uit, om zijn Geest uit te storten over zijn leerlingen in Jeruzalem. De betekenis van Pinksteren krijgt een prachtige, nog veel mooiere inhoud dan hij al had. Het wordt van de viering van een overvloed aan voedsel, een viering van de overvloed aan Geest en door God geredde mensen. De eerste dag is het een ongekennd groot wonder: drieduizend bekeerlingen op diezelfde dag! Mensen die hun leven aan Christus geven en wijden, en ze worden gedoopt (Hand. 2.38,41). Teken van Gods Liefdesverbond met al de zijnen.

Wat mooi dat wij vandaag getuige mogen zijn van de doop van twee verbondskinderen: Rebeca en Heitor.

De apostel Petrus zegt op die eerste Pinksterdag: 'de belofte is voor u en uw kinderen en voor allen die verre zijn, zovelen als de Here, onze God, ertoe roepen zal.'

Wij leven in een agrarische omgeving. Wat is de oogst van de opbrengst op het land belangrijk. We bidden om regen, en we zijn opgelucht en dankbaar, als de oogst van het land komt. Veel meer zingt en looft ons hart, als God mensen toevoegt aan de menigte die wordt gered. Die blijdschap is er in de hemel over elk mensenleven, die zich naar Hem omkeert, zegt Jezus in Lucas 15.7.

Onze bede is, dat God zijn kerk zegent, en dat Hij bij de voortduur mensen zal toevoegen, die hun leven aan Jezus Christus geven. Gezegend Pinksterfeest!

Pr. Raul

Met het oog op de kerk

We wensen ieder de liefde toe van God, onze Vader, de genade van Christus, onze Zaligmaker, en de gemeenschap van de Geest. We herdenken vandaag in het bijzonder, dat Hij, de Geest, aan de kerk; zijn volk op elke plaats, werd gegeven, om ons voor altijd te leiden.

Vandaag, in de ochtend, zal de dienst worden geleid door pr. Libório, met deelname van pr. Raul, ter gelegenheid van de beide dopen, zowel van Heitor als van Rebeca.

's Avonds zal er een dienst in het Nederlands zijn, die geleid wordt door pr. Raul.

In onze gebeden in de kerk en thuis denken we in het bijzonder aan:

- Nícia de Geus Los, die gevallen is, en ongelukkig genoeg twee ribben heeft gebroken. Dat doet behoorlijk zeer. Om te herstellen verblijft ze voorlopig in het huis van haar dochter en schoonzoon Helena en Reinder Kuipers. Dat God haar troost en de pijn mag afzakken;

- allen die onder behandeling zijn; en zij die herstellend zijn na een operatie of ziekte of een behandeling. Dat God nieuwe kracht geeft en genezing, en aan ons allen datgene, wat we nodig hebben, naar zijn wijsheid.

Chistenvrouwendag (Portugees)

Deze zal gehouden worden a.s. zaterdag, 26/05, vanaf 08.30u In Arapoti. Het thema is “O Privilégio de Amadurecer”. Meer informatie bij Jane Aardoom, 99973.0361.

Dankbetuiging

Het Synodale Zendingsdepartement (DM) bedankt alle broeders en zusters die zo gul gegeven hebben voor het zendingswerk van onze kerken. Hartelijk dank!

Kerkendag

Dit jaar zal de kerkendag gehouden worden op zaterdag 9 juni in de IER Nova Holanda. Het thema is “Ik en mijn huis, wij zullen den HERE dienen”.

Meer informatie in de bijlage.

Opgelet groep die naar Carlópolis gaat. De bus vertrekt om 7uur dinsdag, 22 mei, vanaf Elim.

Bijbellezingen

20/05 M Elizabeth Ramos

20/05 A Tineke Voorsluys

27/05 M Murilo Stanke

Oppas

20/05 Rogéria, Rosemary, Nadinny, Nicole

27/05 Caroline V., Silvana, Heloisa, Marianne

Bloemen in de kerk

20/05 Margriet Dykstra

27/05 Arina Aardoom

Diensten van ouderlingen

1^{ste} (kerk) – Willemiena de Geus

2^{de} (Bijbelstudie) – João Dykstra

3^{de} (San Martin) – Edimeia Buist

4^{de} (Ponta Grossa) – Wilant van den Boogaard

5^{de} (Ontvangst) – Leo Aardoom

Kantoor van de kerk

Deze week open van maandag t/m woensdag van 13.30u tot 16.30u. Donderdag en vrijdag gesloten.

Agenda

Zondag 20/05

10 u Port. Dienst – Pr. Libório Kissmann

10 u Zondagsschool

10 u Dienst in Ponta Grossa –

10 u Bijbelstudie in San Martin – Pr. William da Cruz

19.30 u Ned. Dienst – Pr. Raul Sietsma

19.30 u Port. Bijbelstudie – Pr. William da Cruz

19.30 u Dienst in San Martin – Pr. Libório Kissmann

Collecte: Diaconie

Maandag 21/05

19.30 u Vergadering Kerkenraad

Dinsdag 22/05

13.30 u Catechisatie 7^{de}, 8^{ste} en 9^{de} klas
Woensdag 23/05
20 u Koor Excelsior
Donderdag 24/05
19 u Gebedsbijeenkomst
Zaterdag 26/05
19 u Catechisaties 15+ en 17+
20 u Belijdeniscatechisatie
Zondag 27/05
10 u Port. Dienst – Pr. Raul Sietsma
19.30 u Port. Dienst – Pr. Libório Kissmann
Collecte - Kerk

Pr. Libório Kissmann - ☎ - 3231.5699, 3231.1302,
Vivo 99136.7119 e Tim 99990.9909
Pr. Raul Sietsma - ☎ - 3231.4302
Kerk - ☎ - 3231.1256
Koster - ☎ - 3231.5253, 99982.2844
Site - www.ierb.org.br/carambei
E-mail – iercolonia@gmail.com