

# Meeleven



IGREJA EVANGÉLICA REFORMADA DE CARAMBÉI – COLÔNIA  
OS PÉS NO CHÃO. OS OLHOS EM DEUS

Kerkblad Nr. 1611

08 / 04 / 2018

Nederlands

## **Een noodzakelijke tijd**

*“Alles heeft zijn uur en ieder ding onder de hemel zijn tijd”. (Prediker 3:1)*

*“Het is het water van maart dat de zomer meeneemt”*, zeggen de woorden van een bekend Braziliaans lied. De herfst komt eraan en, met hem, de oogsten, na veel regen!

Het seizoen dat "herfst" wordt genoemd, is zeker niet zo populair als zijn lente- en zomerzuses, elk met zijn eigen charme. Maar de herfst heeft zijn plaats in de cyclus van het leven die op aarde wordt vernieuwd; niet bij toeval, maar bij de wil van de Heer, die alles verstandig heeft geschapen en met ijver regeert.

Gekenmerkt door de overgang tussen hoge zomertemperaturen en lage wintertemperaturen. Want zo is het, het gaat niet meteen van zomer naar winter. Er is een overgangstijd, de herfst.

Laten we ons eigen bestaan zien: hoeveel lentes, zomers, herfst en winters hebben we al doorgemaakt. Niet slechts één seizoen, maar vier, elk jaar! Niet alleen de natuur, maar ook wij, als de schepping van God!

We moeten niet alleen de kleding aanpassen, maar ook de temperatuur van de douche en het menu, enz. Maar niet alleen! We zijn niet alleen een lichaam, we hebben ook een ziel, die moet zich ook aanpassen. Niet alleen de buitenkant, maar de binnenkant van de mens vereist speciale zorg. Ook wij moeten ons soms terugtrekken om onze stappen te herzien en gehoor te geven aan de oproep van de apostel Paulus: *“Ziet dus nauwlettend toe, hoe gij wandelt, niet als onwijzen, doch als wijzen”* (Ef 5:15). Natuurlijk mag deze zorg voor ons leven niet alleen worden uitgeoefend in een seizoen van het jaar, herfst. Zo is het niet, nee! Wees altijd voorzichtig! De eigenaardigheden van de herfst dienen slechts als een wegwijzer op onze reis: *“Pas goed op jezelf want je moet verder!”* Net als de bladeren die van de bomen vallen, moeten we ook onze prioriteiten herzien, afzien van wat niet goed, rechtvaardig en waar is! Want de winter zal komen; beide, bomen en wij, hebben allemaal extra kracht nodig. En dus kunnen we zeggen: *“Vergetende hetgeen achter mij ligt... jaag ik naar het doel...”*.

Maar de herfst is niet alleen de tijd van voorbereiding op de winter of, toegepast op ons, niet alleen een periode van introspectie, van interne evaluatie. De herfst staat voor die tijd waarin we ons vernieuwen om vrucht te dragen in de lente die voor ons ligt! Wij hebben ook een pauze nodig, tijd voor het versterken van geloof, hoop en liefde. Het is de tijd van persoonlijke toewijding, momenten alleen met God - wanneer we kunnen mediteren over Zijn Woord, wanneer we met Hem praten, alleen, soms zonder woorden, maar altijd met het hart!

Het is tijd om samen te komen als gemeente, voor een plechtige dienst aan de Heer! Begrijp je hoe? We zijn niet alleen een levend organisme, we zijn ook geest, en we hebben deze geestelijke vernieuwing altijd nodig! Waarom? Omdat *“Alles heeft zijn uur en ieder ding onder de hemel zijn tijd”*.

Pastor William

## **Met het oog op de kerk**

“Toen het dan avond was op die eerste dag der week en ter plaatse, waar de discipelen zich bevonden, de deuren gesloten waren uit vrees voor de Joden, kwam Jezus en stond in hun midden en zeide tot hen: Vrede zij U! Joh 20. 19

De genade en vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus zij met jullie.

Voorganger in de morgendienst is pr. Roel Sietsma. De tekst voor de preek is Psalm 23.5, met het thema: "De Heer bereid een feestmaal". 's Morgens is er ook Portugese dienst (met Heilig Avondmaal) in Lar Aurora. Hierin gaat pastor Libório voor.

De avonddienst is in het Portugees en voorganger is pr. Reginaldo Geziel Lazarine. Zondagmorgen preekt hij in de IER Ponta Grossa, als mogelijke kandidaat om pr. Marco Aurélio Pereira op te volgen. We bedanken pr. Reginaldo voor de boodschap en wensen hem Gods zegen over zijn werk, gezin en kerk

In onze gebeden, zowel in de kerk als thuis denken we aan:

- De zieken Marcos de Geus en Ângela Betenheuser, onder behandeling.
- Bart Janssen, is bezig met onderzoeken en wacht op een niertransplantatie.
- De rouwende families Rabbers en Deen in Castrolanda, vanwege het overlijden van een geliefd lid in hun gezinnen.
- De beroepingscommissie die een dominee zoekt voor het werk in de IER Ponta Grossa (Vila Vilela).
- Ons land, zowel de leiders als het volk

### ***Bijbellezingen***

08/04 M Minnie Boer

08/04 A Netty van Westering

15/04 M Murilo Stanke

15/04 A Antje Jacobi

22/04 M Maike Dijkstra

22/04 A Paula Zijlstra

29/04 M Elizabeth Ramos

29/04 A Ellen Dijkstra

### ***Oppas***

08/04 Nathalia, Paula, Rafaela, Renata S.

15/04 Rosângela, Valdirene, Sabrine, Tafny

22/04 Beatriz, Elizabeth, Miriam, Noeli

29/04 Carina, Suzanne, Camila, Wendy

### ***Bloemen in de kerk***

08/04 Irene Verschoor

15/04 Willemien Verschoor

22/04 Margaret Dijkstra

29/04 Maike Dijkstra

### ***Diensten van ouderlingen***

1<sup>ste</sup> (kerk) – Roberto Verschoor

2<sup>de</sup> (Bijbelstudie) – Geraldo Slob

3<sup>de</sup> (San Martin) – Paulo Los

4<sup>de</sup> (Ponta Grossa) – Reinder Jacobi

5<sup>de</sup> (Ontvangst) – Maurício Greidanus

### ***Kantoor van de kerk***

Deze week open van maandag t/m woensdag van 13.30u tot 16.30u. Donderdag en vrijdag gesloten.

### ***Agenda***

Zondag            08/04

10 u Port. Dienst – Pr. Roel Sietsma  
 10 u Port. Dienst in Lar Aurora met viering Heilig Avondmaal – Pr. Libório Kissmann  
 10 u Zondagsschool  
 10 u Dienst in Ponta Grossa – Pr. Reginaldo Lazarine  
 10 u Bijbelstudie San Martin – Pr. William da Cruz  
 19.30 u Port. Dienst – Pr. Reginaldo Lazarine  
 19.30 u Dienst in San Martin – Pr. William da Cruz  
*Collecte: Kerk*  
Dinsdag 10/04  
 13.30 u Catechisatie  
 19.30 u Vrouwenvereniging Ora et Labora  
 19.30 u Vrouwenvereniging Clara Luz - Gincana  
Woensdag 11/04  
 15 u Vrouwenvereniging Dorcas  
 20 u Bijbelstudie 28+  
 20 u Koor Excelsior  
Donderdag 12/04  
 19 u Gebedsbijeenkomst  
Zaterdag 14/04  
 19 u Catechisatie  
 20 u Belijdeniscatechisatie  
Zondag 15/04  
 10 u Port. Dienst – Pr. Libório Kissmann  
 19.30 u Ned. Dienst – Pr. Roel Sietsma  
 19.30 u Port. Bijbelstudie – Reinder Jacobi  
*Collecte: Diaconie*

Pr. Libório Kissmann - ☎ - 3231.5699, 3231.1302,  
 Vivo 99136.7119 e Tim 99990.9909

Pr. Raul Sietsma - ☎ - 3231.4302

Kerk - ☎ - 3231.1256

Koster - ☎ - 3231.5253, 99982.2844

Site - [www.ierb.org.br/carambei](http://www.ierb.org.br/carambei)

E-mail – [iercolonia@gmail.com](mailto:iercolonia@gmail.com)