

Meeleven



IGREJA EVANGÉLICA REFORMADA DE CARAMBÉ - COLÔNIA
OS PÉS NO CHÃO. OS OLHOS EM DEUS

Kerkblad Nr. 1610

01 / 04 / 2018

Nederlands

Chocoladetunnel

Waarschijnlijk heb je de afgelopen dagen met je hoofd omlaag gelopen in de supermarkten.

Ja, en het is nog waarschijnlijker dat het geen teken was van schaamte, nederigheid of zelfs omdat je je boodschappenlijstje kwijt was. Het is eenvoudig. Markten hebben hun gangen in chocoladetunnels veranderd. Het is Paastijd ...

Zou het???

Wat is Pasen, echt?

De Heilige Schrift herinnert ons eraan dat – op vrijdag – “Jezus is het Lam Gods, dat de zonde der wereld wegneemt” (Joh 1.29); en – op zondag – HIJ is “de Leeuw uit de stam Juda” (Op 5.5).

Zij zegt: “Wij allen dwaalden als schapen, wij wendden ons ieder naar zijn eigen weg, maar de HERE heeft ons aller ongerechtigheid op hem doen neerkomen” Jes 53.6.

Zij wil ons laten zien dat God zijn liefde voor ons toont: “Christus is voor ons gestorven toen wij nog zondaren waren” Rm 5.8.

En ze nodigt ons uit om het feit te vieren dat we vrijmoedig naar de troon der genade kunnen gaan om barmhartigheid te ontvangen en genade en hulp te vinden. Heb. 4. 15, 16

Zo is de enige Tunnel die in deze tijd zin heeft, die ene die toegang gaf tot het graf waarin ze Jezus begroeven.

De evangelist Johannes vertelt: “die twee liepen samen snel voort; en de andere discipel liep vooruit, sneller dan Petrus, en kwam het eerst aan het graf, en zich voorover buigende, zag hij de linnen windsels liggen... Toen ging ook de andere discipel, die het eerst aan het graf gekomen was, naar binnen, en hij zag het en geloofde!” Joh 20.3-9

Gelukkig Paasfeest, Jezus is opgestaan!

Pastor Libório

Met het oog op de kerk

“En zeer vroeg op de eerste dag der week gingen zij naar het graf, toen de zon opging. En zij zeiden tot elkander: Wie zal ons de steen afwentelen van de ingang van het graf?” Marcus 16, 2, 3

De genade en vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus zij met jullie.

Voorganger in de morgendienst is pr. Libório Kissmann. De tekst voor de preek is Hand. 2, 22-32.

De avonddienst zal in het Nederlands zijn en voorganger is pr. Raul Sietsma. Op dezelfde tijd leidt pr. Libório de Portugese Bijbelstudie in Elim.

De Nederlandse dienst met Heilig Avondmaal in Lar Aurora zal gehouden worden op 08/04, ‘s morgens.

In onze gebeden, zowel in de kerk als thuis denken we aan:

- De zieken en onder behandeling.
- De beroepingscommissie die een dominee zoekt voor het werk in de IER Ponta Grossa (Vila Vilela).
- Ons land, zowel de leiders als het volk.

Geboorte

Op 25 maart is HEITOR EDUARDO DE GEUS geboren, zoon van Renato en Laryssa de Geus. Hij werd geboren met 2.290g en 49cm. Het gaat goed met moeder en zoon. Als gemeente zijn we blij met de ouders en broers Haroldo en Henrique. We danken God voor de gave van het leven.

Pasen

Hij was twee nachten in het graf geweest
toen God Hem riep: "Sta op, mijn Zoon!
De hele hemel viert nu feest,
de engelen staan juichend om mijn troon.
Ga, zeg de mensen dat Ik door Uw lijden
hen uit de macht van dood en zonde wil bevrijden."

En bij die woorden wentelde de steen
en Christus stond omstraald door morgenzon.
De wachters vluchtten vol ontzetting heen,
alsof de dood hen achterhalen kon.
En toen heeft God twee engelen gezonden
die Christus' windsels hebben opgewonden.

En zij verkondigden de vrouwen, dat
de Meester opgestaan was uit het graf.
Toen hoorde zij, die Hem het meest had liefgehad,
haar naam. Maar Hij leek zó ver van haar af
dat zij alleen vol eerbied kon aanbidden.
En toen zijn jong'ren treurden, stond Hij in hun midden.

Als toen, in Emmaüs, breekt Hij het brood;
Hij opent onze ogen, dat ook wij
zien hoe Hij leed voor ons tot in de dood
en zullen weten: Jezus kocht ons vrij.
Het sterven is geen einde, maar een nieuw beginnen.
Het is iets afstaan om het ál te winnen.

Nel Benschop - Uit: "Een open hand naar de hemel"

Bijbellezingen

01/04 M Bauke Dijkstra
01/04 A Nelly Jacobi
08/04 M Minnie Boer
08/04 A Netty van Westering
15/04 M Murilo Stanke
15/04 A Antje Jacobi
22/04 M Maike Dijkstra
22/04 A Paula Zijlstra
29/04 M Elizabeth Ramos
29/04 A Ellen Dijkstra

Oppas

01/04 Franscielly, Sheila, Silvana, Heloisa, Mariana
08/04 Nathalia, Paula, Rafaela, Renata S.

15/04 Rosângela, Valdirene, Sabrine, Tafny
22/04 Beatriz, Elizabeth, Miriam, Noeli
29/04 Carina, Suzanne, Camila, Wendy

Bloemen in de kerk

01/04 Carina van den Boogaard
08/04 Irene Verschoor
15/04 Willemien Verschoor
22/04 Margaret Dijkstra
29/04 Maïke Dijkstra

Diensten van ouderlingen

1^{ste} (kerk) – Geraldo Slob
2^{de} (Bijbelstudie) – Paulo Los
3^{de} (San Martin) – Reinder Jacobi
4^{de} (Ponta Grossa) – Maurício Greidanus
5^{de} (Ontvangst) – Willemina de Geus

Kantoor van de kerk

Deze week open op maandag, woensdag en donderdag van 13.30u tot 16.30u. Dinsdag en vrijdag gesloten.

Agenda

Zondag 01/04

10 u Port. Dienst – Pr. Libório Kissmann
10 u Zondagsschool
10 u Dienst in Ponta Grossa
10 u Bijbelstudie in San Martin – Pr. William
19.30 u Ned. Dienst – Pr. Raul Sietsma
19.30 u Port. Bijbelstudie – Pr. Libório Kissmann
19.30 u Dienst in San Martin – Pr. William
Collecte: Kerk

Maandag 02/04

19.30 u Vergadering Kerkenraad

Dinsdag 03/04

13.30 u Catechisatie
15 u Groep Girassol

Quarta 04/04

20 u Koor Excelsior
20 u Bijbelstudie Res. Los

Donderdag 05/04

19 u Gebedsbijeenkomst
20 u Ned. Bijbelstudie - Elim

Zaterdag 07/04

19 u Catechisatie
20 u Belijdeniscatechisatie

Zondag 08/04

10 u Port. Dienst – Pr. Libório Kissmann
10 u Ned. Dienst in Lar Aurora met viering Heilig Avondmaal – Pr. Raul Sietsma
19.30 u Port. Dienst

Collecte: Kerk

Pr. Libório Kissmann - ☎ - 3231.5699, 3231.1302,
Vivo 99136.7119 e Tim 99990.9909

Pr. Raul Sietsma - ☎ - 3231.4302

Kerk - ☎ - 3231.1256

Koster - ☎ - 3231.5253, 99982.2844

Site - www.ierb.org.br/carambei

E-mail – iercolonia@gmail.com