



Het werk en de aanbidding

Jesus en zijn discipelen kwamen bij Maria en Martha op bezoek. Martha gaat hard aan het werk in de huishouding en, opeens, merkt ze dat haar zus “niets doet” (maar ze was eigenlijk naar Jesus aan het luisteren). Martha vraagt aan Jesus of Hij er iets van wil zeggen, maar zij wordt verrast door een reprimande: "Martha, Martha, gij maakt u bezorgd en druk over vele dingen, maar weinig zijn nodig of slecht één; want Maria heeft het goede deel uitgekozen, dat van haar niet zal worden weggenomen". Lucas 10.41,42.

Let op! Christus veracht de bedoeling van Martha niet. Wat hij vroeg was haar keuze op dat moment. De prioriteit was niet om aan dagelijkse dingen te denken, want Jesus was daar. Het was een unieke kans! Het was zo belangrijk om naar Hem te luisteren, te leren en te groeien. De taken konden wachten. Het belangrijkste was op dat moment om de aanwezigheid van de Heer te vieren.

En jij? Met welk personage in het verhaal identificeer je?

In onze 'moderne en geagiteerde' wereld hebben we het druk met onze dagelijkse routine zonder te beseffen dat we misschien kostbare momenten verknoeien die onze relatie met God zullen versterken. Ik zeg niet dat overwerken, verschillende cursussen volgen, voor je kinderen zorgen en zoveel andere dingen, verkeerd is.

Er is tijd voor alles in ons leven. We moeten echter prioriteiten stellen, omdat we elk moment duizend-en-één dingen kunnen doen en we altijd moeten kiezen ...

Het evangelie waarschuwt ons dat het leven niet alleen kan worden besteed aan het produceren voor deze wereld.

Onze ziel vraagt ook om aandacht en ruimte, vooral wanneer we ongeëvenaarde kansen krijgen om bij Jesus te zijn.

Laten we te midden van legitieme en verdedigbare zaken letten op prioriteiten. Christus moet tijd en stem hebben om ons te onderwijzen en te zegenen! Op deze manier zal al het andere met meer smaak en vreugde gebeuren. Pr. Libório

Met het oog op de kerk

“Want er is niets verborgen, dat niet aan het licht zal komen, en niets geheim, dat niet zal bekend worden en aan het licht komen”. Woorden van Jesus, opgetekend in het Evangelie van Lucas 8.17.

De genade en vrede van God onze Vader en van de Heer Jesus Christus zij met jullie.

In de morgendienst gaat pr. Raul Sietsma voor, de tekst voor de preek is Joh 15.9-17.

De avonddienst is in het Portugees en voorganger is pr. Libório, die zal spreken over de tekst van Hebr 10.1-10, met het thema: “É o fim da picada!”

In onze gebeden zowel in de kerk als thuis, denken we aan:

- De zieken en zij die onder behandeling zijn.
- De jeugd die toelatingsexamen doen.
- De jongeren op de bijeenkomst bij de Clube Holandês, in Arapoti.
- De beroepingscommissie die een dominee zoekt voor het werk in de IER Ponta Grossa (Vila Vilela).
- De voorbereidingen voor de Gemeentevergadering van de kerk.
- Ons land en de verkiezingen van dit jaar.

Geboortes

Op 7 februari is REBECA KASTELIJN geboren, dochter van Willem en Laura, met 2.960g en 50cm. Het gaat goed met moeder en dochter. We feliciteren de ouders en het broertje Gerrit Willem.

Op 08 februari is in Nederland SEF JOAH geboren, zoon van Siebe en Marlies Sietsma, kleinzoon van Pr. Raul en Madeline. Hartelijk gefeliciteerd!

We wensen de gezinnen Gods zegen toe.

Oproep

De kerkenraad van de Igreja Evangélica Reformada de Carambeí-Colônia roept alle doop- en belijdende leden op voor de Algemene Ledenvergadering die gehouden zal worden op maandag, 19 februari 2018, om 19.30u in ELIM, om de volgende agenda te bespreken:

1. Opening
2. Notulen van de ALV van 13 februari 2017
3. Verslag van de Kerkenraad over 2017
4. Financiële verslagen over 2017
 - a. Kerk
 - b. Diaconie
5. Verslag Fiscale Commissie en goedkeuring van de financiële verslagen
6. Stemmen van een lid voor de Fiscale Commissie
7. Begroting 2018
8. Pauze
9. Verslag Project San Martin
10. Verslag Project Ponta Grossa.
11. Rondvraag
12. Sluiting

Opm.: Een brief van de Kerkenraad aan de leden en het financiële verslag liggen op de tafel achter in de kerk en op het kantoor van de kerk. Wie wil kan ze daar pakken of vragen per e-mail aan iercolonia@gmail.com

Catechisatielessen

We delen mee dat de Catechisatielessen voor de leerlingen van de 7^{de} t/m de 9^{de} klas beginnen op 20 februari om 13.30u. En de leerlingen van 15+ en 17+ beginnen hun activiteiten op zaterdag, 24 februari, om 19u.

De bijeenkomsten voor Geloofsbelijdenis beginnen op 03 maart, om 20u. We vragen aan hen die hierin geïnteresseerd zijn om contact op te nemen met de dominees of de wijkouderling.

Uitnodiging DECS

We nodigen de leidsters van de Zondagsschool en andere geïnteresseerden uit voor een samenkomst met mevr. Zuleide Boessenkool .

Thema: "Ervaringen delen met verhalen en liedjes"

Wanneer: zaterdag 24/02/2018

8.30u – 9u – ontvangst/koffie

9u – 11.30u – lezing/dynamica

Waar: Clube Antenne

Castrolanda – Av. das Palmeiras s/nº

DECS - IERB

Jong van Hart

Alvast een berichtje over de volgende bijeenkomst. Die zal niet op 22 februari plaats vinden maar op 1 maart. En ook op 29 maart.

Bijbellezingen

11/02 M Joemar Schelesky
11/02 N Bauke Dijkstra
18/02 M Minnie Boer
18/02 N Netty van Westering
25/02 M Murilo Stanke
25/02 N Paula Zijlstra

Oppas

11/02 Carina, Valdirene, Miriam, Rafaela
18/02 Laura, Elizabeth, Nicole, Wendy
25/02 Nathalia, Sara, Elisa, Heloisa

Bloemen in de kerk

11/02 Renata Harms
18/02 Triensje de Geus
25/02 Rosa de Rooy

Diensten van ouderlingen

1^{ste} (kerk) – Wilant van den Boogaard
2^{de} (Bijbelstudie) – Leo Aardoom
3^{de} (San Martin) – Pleun Voorsluys
4^{de} (Ponta Grossa) – Roberto Verschoor
5^{de} (Ontvangst) – Geraldo Slob

Kantoor van de kerk

Deze week open op mandag en woensdag van 13.30u tot 16.30u. Dinsdag, donderdag en vrijdag is het kantoor gesloten.

Agenda

Zondag 11/02

10 u Port. Dienst – Pr. Raul Sietsma
10 u Zondagsschool
10 u Dienst in Ponta Grossa – Jacques de Best
10 u Bijbelstudie San Martin – Pr. William da Cruz
19.30 u Port. Dienst – Pr. Libório Kissmann
19.30 u Dienst in San Martin – Pr. William da Cruz
Collecte: Kerk

Donderdag 15/02

19 u Gebedsbijeenkomst

Zondag 18/02

10 u Port. Dienst – Pr. Raul Sietsma
19.30 u Ned. Dienst – Pr. Raul Sietsma
19.30 u Port. Bijbelstudie – Pr. Libório Kissmann
Collecte: Diaconie

Pr. Libório Kissmann - ☎ - 3231.5699, 3231.1302,

Vivo 99136.7119 e Tim 99990.9909
Pr. Raul Sietsma - ☎ - 3231.4302
Kerk - ☎ - 3231.1256
Koster - ☎ - 3231.5253, 99982.2844
Site - www.ierb.org.br/carambeí
E-mail – iercolonia@gmail.com