

Meeleven



IGREJA EVANGÉLICA REFORMADA DE CARAMBÉ - COLÔNIA
OS PÉS NO CHÃO. OS OLHOS EM DEUS

Kerkblad Nr. 1579

13 / 08 / 2017

Nederlands

“Die Geest getuigt met onze geest, dat wij kinderen Gods zijn.” Rom 8.16

Maria Clara, een mooi meisje van vijf jaar, woonde in een kindertehuis. Ze stond op de lijst voor adoptie. Maar de tijd verstreek en iedere keer als een echtpaar geïnteresseerd was, kwam er wat tussen. Zij en de andere kinderen van het tehuis werden heel goed behandeld. Maat toch, haar droom was om deel uit te maken van een gezin, ouders, broertjes en zusjes te hebben, zoals ze vaak op de TV zag.

Dit verhaal is verzonnen, maar het is de realiteit van veel kinderen. En het brengt ons tot nadenken. Elk van ons is door God geschapen. Wat nog niet wil zeggen dat we door geboorte kinderen van God zijn. Dit, omdat we geestelijk als vijanden van God geboren worden. En ondanks dat we zelf niet eens de wil hebben om door God aangenomen te worden, is Hij zo'n liefdevolle Vader, dat Hij besloten heeft om ons aan te nemen. Daarvoor heeft Hij ons letterlijk van satan gekocht. De prijs was het leven van zijn enige Zoon, Jezus. Deze heeft zich vrijwillig in de dood gegeven, zodat wij kinderen van God zouden worden.

Wie ons van dit alles verzekerd is de Heilige Geest van God. Hij bevestigt mijn en jouw geest, mijn binnenste, dat ik kind van God ben. En meer: ik ben een erfgenaam van God, mede-erfgenaam met Jezus Christus. Heb ik iets beters nodig? Er is niets beters! Zelfs het lijden dat ik in deze wereld nog doormaak verduistert of vermindert het huis en het gezin die mij verwachten niet. Ik mag met blijdschap en voldoening leven, altijd de eer aan God gevend!

P.S. wat denk je er van om iemand aan te nemen? Of op een andere manier te helpen?

Met het oog op de kerk

Een hartelijke groet aan alle broeders, zusters en gasten die aanwezig zijn in de diensten van vandaag. In het bijzonder groeten we de vaders, wiens dag we vandaag vieren. Het is de dag om de Vader van de vaders te danken en Hem te vragen of Hij hen wil zegenen zodat zij hun taak op een goede manier kunnen volbrengen. Dat de vaders eraan denken dat zij vertegenwoordigers van God zijn bij hun kinderen.

Laten we bidden, loven en luisteren naar Gods Woord vandaag.

In de morgendienst gaat pr. Libório voor. De avonddienst is in het Portugees en pr. Elton Luithardt van de IER Arapoti gaat daarin voor, de tekst voor de preek is uit Efese 6,1-4. We wensen allen rijk door God gezegende diensten toe.

In onze gebeden zowel in de kerk als thuis willen we denken aan allen die lijden vanwege moeilijkheden, ziekte of rouw.

Collecte voor Lar Aurora op 20 augustus

We mogen niet vergeten dat de Kerk, als lichaam van Christus, ook een Kerk van ouderen is.

Zoals Paulus zei, de Kerk is een lichaam, gevormd door veel leden, dat wil zeggen, van alle leeftijden. “opdat er geen verdeeldheid in het lichaam zou zijn, maar de leden gelijkelijk voor elkander zouden zorgen” (1 Cor. 12,25)

Er is geen reden, en ook geen excuses, om onze oudere broeders en zusters te vergeten.

Bezoek, maak een praatje, bid, help...

Morgen ben jij een oudere!!

Met de zekerheid dat God bij je zal zijn: “Tot den ouderdom ben ik dezelfde en tot de grijsheid toe zal Ik u torsen; Ik heb het gedaan en Ik zal dragen, Ik zal torsen en redden”. (Jesaja 46,4).

Huwelijk

De kerkenraad deelt mee dat EDER VRIESMAN en ELAINE ANDRESSA DIJ KINGA de kerkelijke bevestiging van hun huwelijk aangevraagd hebben. Indien er geen gegronde bezwaren worden ingebracht, zal deze bevestiging plaatsvinden op 26 augustus 2017, om 19u in de IER Colônia. We wensen het jonge echtpaar Gods zegen en veel geluk in het leven samen toe.

Dankbetuiging 1

Hierbij willen wij iedereen bedanken voor het medeleven betoond tijdens de ziekte en het overlijden van onze lieve man, vader en grootvader. Dit was voor ons een grote troost.

Namens Nelly
Nelly en John
Annemaria en Carlos
Jackeline en Dirk Jan
Francisco en Carlos
Jonathan en Thomas

Dankbetuiging 2

Het was een grote eer voor mij en mijn familie om deel uit te maken van deze Kerk en mensen zoals jullie te leren kennen. Er zijn geen woorden om alles wat jullie voor ons gedaan hebben om ons te helpen en te steunen in moeilijke tijden en na wat we meegemaakt hebben, te beschrijven. We hebben veel geleerd met jullie. We zullen jullie nooit vergeten. Dat God allen zegene.

Elie Khousan

Bijbellezingen

13/08 M Maike Dijkstra
13/08 N Marianne Dijkstra
20/08 M Netty van Westering
20/08 N Tineke Voorsluys
27/08 M Joemar Schelesky
27/08 N Ellen Dijkstra

Oppas

13/08 Laura, Beatriz, Rafaela, Heloisa
20/08 Rogéria, Nathalia, Sabrine, Mariana
27/08 Elizabeth, Paula, Caroline K, Nicole

Bloemen in de kerk

13/08 Lidiane Meytre
20/08 Sara Angulski
27/08 Maria Dijkstra

Diensten van ouderlingen

1^{ste} (kerk) – Fritz Nolte
2^{de} (Bijbelstudie) – Paulo Los
3^{de} (San Martin) - Reinder Jacobi
4^{de} (Ponta Grossa) - Margaret Dijkstra

5^{de} (Ontvangst) – Edimeia Buist

Kantoor van de kerk

Open van maandag t/m woensdag van 13.30 tot 16.30u.

Agenda

Zondag 13/08

10 u Port. Dienst – Pr. Libório Kissmann
10 u Zondagsschool
10 u Dienst in Ponta Grossa – Pr. Marco Aurélio Pereira
10 u Bijbelstudie San Martin – Pr. William da Cruz
19.30 u Port. Dienst – Pr. Elton Luithardt
19.30 u Dienst in San Martin – Pr. libório Kissmann
Collecte: Kerk

Maandag 14/08

20 u Bijbelstudie 28+

Dinsdag 15/08

13.30 u Catechisatie

Woensdag 16/08

20 u Koor Excelsior

Donderdag 17/08

18.30 u Gebed voor de Zending

Vrijdag 18/08

20 u Bijbelstudie jonge echt)paren

Zaterdag 19/08

19 u Catechisatie
20 u Belijdeniscatechisatie

Zondag 20/08

10 u Port. Dienst – Pr. Libório Kissmann
19.30 u Ned. Dienst – Jacques de Best
19.30 u Port. Bijbelstudie – Pr. William da Cruz
Collecte: Lar Aurora

Pr. Libório Kissmann - ☎ - 3231.5699, 3231.1302,

Vivo 9136.7119 e Tim 9990.9909

Igreja - ☎ - 3231.1256

Zelador - ☎ - 3231.5253, 8408.8182

Site - www.ierb.org.br/carambei

E-mail – iercolonia@gmail.com