

Meeleven



IGREJA EVANGÉLICA REFORMADA DE CARAMBÉ - COLÔNIA
OS PÉS NO CHÃO. OS OLHOS EM DEUS

Kerkblad Nr. 1577

30 / 07 / 2017

Nederlands

Mens zoals wij

Het verhaal van Jozef en zijn broers (Gen 37) is waarschijnlijk het langste verhaal dat we in de Schrift tegenkomen. Ze spreekt van familierelaties, harten die weten te vergeven en harten die moeite hebben om te begrijpen wat echte vergeving is. Afijn, het spreekt over wat we vandaag meemaken in ons leven.

Jacob leefde met zijn zonen in het land Israël. Onder zijn zonen was Jozef de meest geliefde door zijn vader, wat de jaloezie van zijn broers opwekte, die hem zagen als een belemmering voor de intimiteit met hun vader. De broers verkochten Jozef als slaaf naar Egypte. Toen ze terugkwamen bij hun vader, zeiden ze dat een wild dier Jozef verslonden had. Intrige en leugen. Afstand van de waarheid. Afstand nemen van Gods verlangen. Dit veroorzaakte leed aan Jakob en de zonen overtuigden hun vader dat een wild dier inderdaad Jozef verslonden had.

Over vergeving spreken in deze context kan vreemd lijken. Josef werd mishandeld. Werd verkocht als slaaf. Hij werd beroofd van het leven met zijn vader. Naar een ver land weggevoerd. Dat wil zeggen, hij had alle reden om een boos, bitter en haatdragend persoon te zijn, vooral tegenover zijn broers.

En in onze context, hoe te spreken over vergeving? Hoe is vergeven?

Als we de context van de tijd van Jozef bekijken en vergelijken met onze context, beseffen we dat veel dingen veranderd zijn. Om nog niet te spreken over de technologie... Maar geestelijk zijn de dingen haast niets veranderd, want wij strijden vandaag nog altijd tegen dezelfde vijand, de satan. En hij, met zijn listen, wil ons nog steeds scheiden van God.

Laten we kijken wat de zonde kapot gemaakt heeft in de familie van Jacob. Laten we ook kijken hoeveel blijdschap er was op het ogenblik van de vergeving (Gen 45) ...

Laten we blijven strijden om in vrede te leven, en als er iets is dat je dwars zit, streef ernaar om het te corrigeren, zoekend naar vergeving en het ook gevend. Blijf in vrede! Amen. LFK

Met het oog op de kerk

We groeten de leden van de kerk, gasten en lezers van dit kerkblad. De genade en liefde van God zij bij jullie allen.

Pastor Hermes Kohn, van de IER Tibagi, gaat voor in de morgendienst deze zondag. Hij zal spreken over het evangelie van Lucas 15.11-32.

In de Portugese avonddienst gaat pr. Marco Aurélio van de IER Ponta Grossa voor. We groeten pr. Hermes en pr. Marco Aurélio, en bedanken hen voor het voorgaan in de diensten in onze kerk. We wensen Gods zegen over hun beider werk en gezin.

Pastor Libório gaat voor in de IER Nova Holanda in de morgendienst. Samen met een ouderling van de IER Tibagi hebben ze daar kerkvisitatie, volgens een Synodale regeling.

In de avonddienst is pr. Libório in San Martin, voor de bevestiging van pr. William Nasar da Cruz.

Geloofsbelijdenis

De Kerkenraad van onze kerk heeft de aanvraag van Raquel van den Boogaad goedgekeurd, die meedoet aan de belijdeniscatechisatie. Haar vraag is om de belijdenis te vervroegen, aangezien ze op 18 augustus naar Nederland vertrekt om daar verder te studeren. Ze zal daar twee jaar blijven. We

hebben goedgekeurd dat ze de stof bestudeerde en de cursus afmaakte voor de reis. Op 29/07 heeft ze een gesprek gehad met de ambtsdragers die dit jaar aftreden en indien er geen geldige bezwaren worden ingebracht zal ze Openbare Geloofsbelijdenis doen op 13 augustus in de morgendienst.

Bevestigingsdienst Pr. William

Vandaag, 30 juli, in een dienst om 19.30u, in de kerk van San Martin, zal pr. William Nasar da Cruz bevestigd worden als dominee van deze kerk. De kerkenraad nodigt allen uit voor deze dienst en wenst pr. William en zijn echtgenote Gods zegen toe op dit nieuwe arbeidsveld.

Agenda Kerkenraad

Op vrijdag, 04/08, zal de agenda opgesteld worden voor de kerkenraadsvergaderingen in augustus. Als u iets ter bespreking hebt, geef het dan a.u.b. door aan Pr. Libório of aan de kerkenraadsleden Reinder Jacobi, Fritz Nolte of Geraldo Slob.

Bijeenkomst club's

Volgend weekend, 5 en 6 augustus, zal de jaarlijkse bijeenkomst van de jeugdclubs plaatvinden in onze kerk. We zijn blij jullie te ontvangen!

Verjaardagen in augustus

03-08-1941 Ivone Dijkstra
05-08-1930 Johanna Dijinga
08-08-1938 Adrianus Boer
09-08-1930 Hiltje de Geus
09-08-1951 Maïke Janssen
13-08-1927 Klaas Prins
15-08-1941 Franke Dijkstra

Hartelijk Gefeliciteerd!

Bijbellezingen

30/07 M Roselin de Best
30/07 A Kewin Harms
06/08 M Elizabeth Ramos
06/08 N Henrique Harms
13/08 M Maïke Dijkstra
13/08 N Marianne Dijkstra
20/08 M Netty van Westering
20/08 N Tineke Voorsluys
27/08 M Joemar Schelesky
27/08 N Ellen Dijinga

Oppas

30/07 Monica, Jaqueline, Wendy, Alessandra
06/08 Dorothea, Minnie, Elisa, Nadja
13/08 Laura, Beatriz, Rafaela, Heloisa
20/08 Rogéria, Nathalia, Sabrina, Mariana
27/08 Elizabeth, Paula, Caroline K, Nicole

Bloemen in de kerk

30/07 Barbara van Santen
06/08 Caroline Kugler

13/08 Lidiane Meytre
20/08 Sara Angulski
27/08 Maria Dijkinga

Diensten van ouderlingen

1^{ste} (kerk) – Reinder Jacobi
2^{de} (Bijbelstudie) – Margaret Dijkinga
3^{de} (San Martin) - Ediméia Buist
4^{de} (Ponta Grossa) - Wilant van den Boogaard
5^{de} (Ontvangst) – Wilfred de Boer

Kantoor van de kerk

Open van maandag t/m woensdag van 13.30 tot 16.30u.

Agenda

Zondag 30/07

10 u Port. Dienst – Pr. Hermes Kohn
10 u Zondagsschool
10 u Dienst in Ponta Grossa – Pr. Marco Aurélio Pereira
10 u Bijbelstudie in San Martin -
19.30 u Port. Dienst – Pr. Marco Aurélio Pereira
19.30 u Dienst in San Martin – Pr. Libório Kissmann
Collecte: Kerk

Dinsdag 01/08

13.30 u Catechisaties – 8^{ste} en 9^{de} klas

Woensdag 02/08

20 u Koor Excelsior
20 u Bijbelstudie Residencial Los – Jeroen en Marina

Donderdag 03/08

19 u Gebedsbijeenkomst

Vrijdag 04/08

08 u Agenda Kerkenraad

Zaterdag 05/08

19 u Catechisaties
20 u Belijdeniscatechisatie

Zondag 06/08

10 u Port. Dienst met viering Heilig Avondmaal – Pr. Libório Kissman
10 u Ned. Dienst in Lar Aurora – Wilfred de Boer
19.30 u Port. Dienst met viering Heilig Avondmaal – Pr. Libório Kissmann
Collecte Avondmaal: Creche Betel
Collecte: Kerk

Pr. Libório Kissmann - ☎ - 3231.5699, 3231.1302,
Vivo 9136.7119 e Tim 9990.9909
Igreja - ☎ - 3231.1256
Zelador - ☎ - 3231.5253, 8408.8182
Site - www.ierb.org.br/carambei
E-mail – iercolonia@gmail.com