



Laat mij de liefde brengen waar haat is

Het leven van een koning is ook gecompliceerd. David, beroemd zowel om zijn overwinningen als om zijn fiasco's, heeft veel geleden vanwege het gedrag van zijn kinderen. Het gebrek aan controle over zijn familie en het slechte voorbeeld vanwege zijn eigen gedragingen, veranderde het leven van Davids kinderen in een gewelddadige en tragische geschiedenis, waardig voor films of romans.

“Absalom, zoon van David, had een knappe zus, Tamar. Een andere zoon van David, Amnon, werd verliefd op haar” (2 Sm 13:1). Zo begint een verhaal over leugens, depressie, verkrachting, minachting, haat en moord onder de zonen van David. Absalom wilde wraak nemen op Amnon voor wat hij zijn zuster Tamar aangedaan had, en bereidde een hinderkaag. Wat een familiereünie moest wezen bij de kudde schapen, twee jaar later, veranderde in de moord van Amnon. Zoals staat in 2 Samuel 13:29: “En de knechten van Absalom deden met Amnon, zoals Absalom bevolen had. Toen stonden al de zonen van den koning op, zij bestegen allen hun muilieren en vluchtten”.

In tijden dat het menselijke recht faalt of niet bestaat, denken velen aan wraak, doodstraf en andere middelen om te verbeteren wat ze fout vinden. Als resultaat hebben we nog meer haat, geweld en dood. Op dit soort moeilijk ogenblikken is het belangrijk om te denken aan wat Gods Woord zegt over twee belangrijke principes:

Ten eerste: God kent allen en zijn gerechtigheid is wijs: “Want wie onrecht doet, zal zijn onrecht terugontvangen, en er is geen aanzien des persoons”. (Col 3:25).

Ten tweede: De zonde maakt nog steeds veel kapot in het leven van mensen. “Want het loon, dat de zonde geeft, is de dood, maar de genade, die God schenkt, is het eeuwige leven in Christus Jezus, onzen Here”. (Rm 6:23).

Elke dag moeten we aan God vragen of de Heilige Geest ons geduld en begeleiding geve en zorgt voor onze acties en reacties. En we mogen altijd rekenen op de vergeving van Jezus voor dat wat al achter ons ligt.

(Aangepast)

Met het oog op de kerk

We groeten leden van de kerk, gasten en lezers van dit kerkblad. De genade en liefde van God zij met jullie allen.

Pastor Libório Kissmann gaat voor in de morgendienst deze zondag. Hij zal spreken over Psalm 91. In deze dienst hebben we de deelnamen van de groep SONATA, die God dankt voor de 29 jaar van hun bestaan.

In de avonddienst hebben we de deelnamen van wijk 8. De teksten voor de preek zijn Psalm 131 en Mat 18.1-6, met het thema: “Opnieuw kind worden!”

In onze gebeden denken we aan:

- De zieken in behandeling: Thiago de Geus, Marcos de Geus, Willem Dijkstra en Rosina Biersteker;
- Riad Khuzam nog in het ziekenhuis;
- Flávio Laroça, vader van onze zr. Lidiane Meytre. Hij ligt al een paar weken in het ziekenhuis;
- Betsie Los, zus van Rute Los Kiewiet. Zij heeft ook in het ziekenhuis gelegen.

Uitnodiging Kerkendag

De IER Carambeí-Colônia nodigt jou en je gezin uit voor de Kerkendag op 01 juli 2017, vanaf 9u in de zalen van de kerk.

Programma:

9u Koffie – Elim

9.45u Opening, Lofzang, Meditatie, Collecte en Verdeling in groepen (kerk)

Thema: Gisteren en vandaag, hetzelfde geloof

- van de Reformatie tot vandaag -

10.15u Lezing in het Portugees – Pr. Libório Kissmann

Lezing in het Nederlands – Pr. Roberto Verburg

Studie en activiteiten met de jeugd – Pr. João Los en Pr. Hermes Kohn

Kinderen van 3 t/m 11 jaar – Zondagsschool

Oppas

12.15u Middageten

Afsluiting

We vragen om je op te geven tot 26 juni bij Roselin, roselindebest@gmail.com, (42)3231-1256 of (42)3231-4392.

A.u.b. de leeftijd van de kinderen opgeven voor de organisatie van de Oppas en Zondagsschool.

Agenda Kerkenraad

Op vrijdag, 30/06, zal de agenda opgesteld worden voor de kerkenraadsvergaderingen in juli. Als u iets ter bespreking hebt, geef het dan a.u.b. door aan Pr. Libório of Pr. Roberto, of aan de kerkenraadsleden Reinder Jacobi, Cornelis Kuipers of Paulo Los.

Afscheidsdienst

Op 02 juli 's morgens zal D.V. de afscheidsdienst van pr. Roberto Verburg gehouden worden. In deze dienst willen we samen Gods aanwezigheid zoeken op dit ogenblik van weggaan. We wensen de dominee en zijn gezin de rijke zegen van God in dit nieuwe beroep.

Verjaardagen in Juli

01-07-1940 Cornelia Los

02-07-1942 Yolanda Degger

06-07-1952 Annie Bosch

07-07-1941 Dick de Geus

07-07-1949 Rivane Lima (PG)

08-07-1946 Lolke Ricardo Dijkstra

09-07-1943 Corrie Kuipers

16-07-1952 Nelly Dijkstra

18-07-1945 Joel Schelesky

18-07-1946 Leo van Santen

21-07-1930 Helena de Jong

21-07-1944 Albert Kuipers

22-07-1933 Annie Vriesman

25-07-1947 Maria Teresa Los

30-07-1945 Ivone Cristóforo (PG)

30-07-1948 Jan van der Vinne

Hartelijk Gefeliciteerd!

Bijbellezingen

25/06 M Joemar Schelesky

02/07 M Ellen Dijkstra
02/07 N Nelly Jacobi
09/07 M Henrique Harms
09/07 N Bauke Dijkstra
16/07 M Murilo Stanke
16/07 N Antje Jacobi
23/07 M Minnie Boer
23/07 N Paula Zijlstra
30/07 M Roselin de Best
30/07 N Kewin Harms

Oppas

25/06 Paula, Stefany, Elaine, Julia
02/07 Sara, Ana, Karine, Nadinny
09/07 Lorayne, Silvana, Giovanna, Carina
16/07 Valdirene, Sheila, Camila, Renata S.
23/07 Caroline V., Diona, Marianne, Miriam
30/07 Monica, Jaqueline, Wendy, Alessandra

Bloemen in de kerk

25/06 Marilene Eikelenboom
02/07 Marijke Los
09/07 Denise Los
16/07 Willemke de Geus
23/07 Audrey Gomes
30/07 Barbara van Santen

Diensten van ouderlingen

1^{ste} (kerk) – Roberto Verschoor
2^{de} (Bijbelstudie) – Leo Aardoom
3^{de} (San Martin) - Pleun Voorsluys
4^{de} (Ponta Grossa) - Geraldo Slob
5^{de} (Ontvangst) – Fritz Nolte

Kantoor van de kerk

Deze week open van maandag t/m vrijdag van 13.30 tot 16.30u.

Agenda

Zondag 25/06

10 u Port. Dienst – Pr. Libório Kissmann
10 u Zondagsschool
10 u Dienst Ponta Grossa – Jacques de Best
10 u Bijbelstudie in San Martin - Ev. Fernando Mavundza
19.30 u Port. Dienst met mederwerking van wijk 8 – Pr. Roberto Verburg
19.30 u Dienst in San Martin – Ev. Fernando Mavundza
Collecte: Kerk

Dinsdag 27/06

13.30 u Catechisaties – 7^{de} t/m 9^{de} klas
19.30 u Vrouwenvereniging Ora et Labora
19.30 u Vrouwenvereniging Clara Luz

Woensdag 28/06

15 u Vrouwenvereniging Dorcas

20 u Koor Excelsior

Donderdag 29/06

15 u Jong van Hart

19 u Gebedsbijeenkomst

Vrijdag 30/06

08 u Agenda Kerkenraad

Zaterdag 01/07

09 u Kerkendag

19 u Catechisaties

20 u Belijdeniscatechisatie

Zondag 02/07

10 u Port. Dienst – Pr. Roberto Verburg

19.30 u Ned. Dienst – Pr. Roberto Verburg

19.30 u Port. Bijbelstudie – Pr. Libório Kissmann

Collecte: Kerk

Pr. Libório Kissmann - ☎ - 3231.5699, 3231.1302,

Vivo 9136.7119 e Tim 9990.9909

Pr. Roberto Verburg - ☎ - 3231.1322, 3231.4302, 9123.0831 - Igreja - ☎ - 3231.1256

Zelador - ☎ - 3231.5253, 8408.8182

Site - www.ierb.org.br/carambeí

E-mail – iercolonia@gmail.com